

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

■ Πρωτογενείς

■ Οικογένεια

1. Επιβίωση
2. Συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου(παιδική ηλικία)

■ Παρέα συνομηλίκων

1. Τρόποι επικοινωνίας
2. Αποδοχή κανόνων
3. Πρότυπα συμπεριφοράς
4. σκέψη

■ Δευτερογενείς

1. Σχολείο
2. ΜΜΕ
3. Θρησκεία
4. Κράτος

Επιβαρυντικοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε εθισμό και εξάρτηση από ουσίες

- Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών
- Η διαθεσιμότητα των ουσιών
- Κοινωνικός αποκλεισμός
- Η αποξένωση

- Η έλλειψη υποστηρικτών κοινωνικών δομών
- Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής
- Η πίεση το άγχος, μοναξιά, ανία, πλήξει, ψυχικός πόνος, χαμηλή αυτοεκτίμηση
- Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης

- Η αδυναμία διαχειρίσεις έντονων συναισθημάτων και ματαιώσεων
- Η μεγάλη παρορμητικότητα
- Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης
- Η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία
- Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση
- Η πρόωρη αντικοινωνική συμπεριφορά.

- Η παρέα με χρήστες ουσιών
- Το χαοτικά οικογενειακό περιβάλλον π.χ η χρήση και κατάχτηση ουσιών από τους γονείς
- Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια
- Η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές συγκρούσεις
- Η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς

- Η αποξένωση του ανθρώπου, η διάλυση της οικογένειας και ο κλωνισμός των ανθρώπινων σχέσεων.
- Η έλλειψη προτύπων και σοφών παιδαγωγών που κάνει τον νέο να υπακούει σε σειρήνες που με τέχνη ωραιοποιούν το κακό.

- Η έλλειψη σταθερών στηριγμάτων στη ζωή, η έλλειψη αγωνιστικότητας, η αναζήτηση του εύκολου και του γρήγορου κέρδους και το γεγονός ότι η επιτυχία συνδέεται με την ύλη και όχι με τις πνευματικές αξίες.
- Η αναζήτηση στιγμιαίων συγκινήσεων και η θέληση του ανθρώπου που αδυνάτισε όταν διακόπηκε η σχέση του με το αγαθό που είναι διαχρονικό.
- Η αντίδραση στους μεγαλύτερους, στο κατεστημένο, στην παράδοση άκριτα και απερίσκεπτα.

- Ο μιμητισμός και η περιέργεια. Η “πυξίδα” εξαφανίστηκε, το σύνθημα είναι: “όπου μας πάει ο άνεμος”. Ο νέος σαν το καλάμι πηγαίνει όπου θέλει η ομάδα, η μάζα. Αν δοκιμάσει να ξεφύγει από τη μάζα αποκτά την ετικέτα “φυτό”.

προστατευτικοί παράγοντες που αποτρέπουν τον εθισμό και την εξάρτηση

- Προσωπικές δεξιότητες του ατόμου
αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος
- Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων
συναισθημάτων στοχοθέτηση
- Κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου π.χ
επικοινωνία, συνεργασία, αντίσταση,
υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική
σκέψη και λήψη αποφάσεων, κοινωνική
ευαισθησία.
- Ασφάλειας και σταθερότητα π.χ συναισθηματική
- Ενήλικες και συνομήλικοι φίλοι

Η Εκκλησία υποστηρίζει και προτείνει

- Ο “παράδεισος” ούτε αγοράζεται ούτε πουλιέται
- Η ευτυχία είναι αγαθό εκτός του εμπορίου και οι νέοι θα πρέπει να είναι καχύποπτοι και αρνητικοί απέναντι σε όσους πουλάνε συνταγές ευτυχίας και μάλιστα τις πληρώνει κανείς τόσο ακριβά

- Οι νέοι πρέπει να αγαπούν τον εαυτό τους και να αγωνίζονται για την επιτυχία στη ζωή τους. Παράδειγμα για όλους είναι οι άγιοι που ολόκληρη η ζωή τους ήταν ένας διαρκής αγώνας. Τίποτε δεν χαρίζεται και δε γίνεται μαγικά από ανθρώπους που υπόσχονται γρήγορες και εύκολες λύσεις. Η χριστιανική διδασκαλία σέβεται το ανθρώπινο σώμα το οποίο δεν είναι καλό να το κακομεταχειρίζεται κανείς αλλά να το βλέπει ως ναό του Αγίου Πνεύματος. Αν το αποδεχτεί αυτό και προσπαθήσει να το κάνει πράξη στη ζωή του σε καμιά περίπτωση δε θα δοκιμάσει να μπλεχτεί στον κόσμο των παραισθησιογόνων ουσιών. Ο πιστός της χριστιανικής θρησκείας προσπαθεί να κυριαρχεί στα πάθη του και όχι να εξαρτάται από αυτά.

- Η ευτυχία δε βρίσκεται στο “εγώ” του ατόμου αλλά στο “εμείς”. Ο νέος θα τη βρει στην αγάπη στο συνάνθρωπο, στον έρωτα με το άλλο φύλο, εκεί που προσφέρεται άδοξα, αγνά, πλουσιοπάροχα, χωρίς συμφέρον ή ιδιοτέλεια δηλαδή στη φύση, την οικογένεια, τους φίλους, το/τη σύντροφο και σίγουρα όχι σε τεχνητούς παραδείσους.

- Ακόμη και αν δε βρεθούν άνθρωποι να συμπαρασταθούν στα δύσκολα δεν πρέπει κανείς να απελπίζεται διότι και πάλι δεν είναι μόνος. Ο Χριστός ως καλός Σαμαρείτης είναι παρών για τον κάθε πονεμένο άνθρωπο