

«Αλίαρτος: Οι γειτονιές της πόλης μας και οι Ομορφιές της»

Ομάδα 3:

Βίβιαν Καλομοίρη

Βάσω Γώγουλου

Σταυρούλα Χρήστου

Κωστής Αγγέλου

Εισαγωγή

Αλίαρτος:

- ❖ κωμόπολη με πληθυσμό περίπου 4.207 κατοίκους
- ❖ βρίσκεται στον νομό Βοιωτίας
- ❖ αποτελείται κυρίως από δύο συνοικίες το Μούλκι και τον Κριμπά
- ❖ η αποξήρανση της Κωπαΐδας ολοκληρώθηκε το 1930 με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού

Οι κάτοικοι της Αλιάρτου

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ:

- ✓ πληθυσμιακή ομάδα της Ελλάδας
- ✓ μιλούν τα Αρβανίτικα
- ✓ κατάγονταν από πληθυσμούς οι οποίοι μετακινήθηκαν κυρίως στη νότια και κεντρική Ελλάδα, από τη σημερινή νότια Αλβανία, λόγω κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της εποχής

ΓΛΩΣΣΑ

- οι Αρβανίτες είναι στην πλειονότητα τους χριστιανοί ορθόδοξοι
- ανέκαθεν ήταν δίγλωσσοι
- η γλώσσα τους, τα Αρβανίτικα έχουν κοινή προέλευση με την επίσημη Αλβανική και έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ελληνική γλώσσα με την οποία έχει έρθει σε επαφή από τα Λατινικά και τα Σλαβικά

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Ο όρος Αρβανίτικα προέρχεται από την λέξη Αρβανίται. Η ετυμολογία του Ελληνικού επιθέτου Αρβανίτικα προέρχεται από την ρίζα Αρβανίτ του ουσιαστικού Αρβανίτες σύμφωνα με τον Γιάννη Κουλάκη



ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ:

- ✓ οι Ευρυτάνες προέρχονται από την Ευρυτανία που έχει ως πρωτεύουσα το Καρπενήσι
- ✓ οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν στον συνοικισμό των Ευρυτάνων
- ✓ καλύπτουν μεγάλο μέρος της Αλιάρτου



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ

- ✓ έλλειψη επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού η κύρια ασχολία τους ήταν η κτηνοτροφία και η γεωργία. Έτσι κατέβηκαν στην Αλίαρτο με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά
- ✓ η πλειοψηφία είχε αγοράσει οικόπεδα στον σημερινό συνοικισμό Ευρυτάνων με αποτέλεσμα να χτίσουν σπίτια και να εγκαταστηθούν εκεί

✓ ο νομός αυτός είναι πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες περιοχές και έτσι οι άνθρωποι εκεί ήταν κάπως απομονωμένοι, αντιμετώπιζαν δυσκολίες, ενώ αρκετά μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας είχαν εξελιχθεί σταδιακά



ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ:

- ✓ γνωστοί και ως Καρακατσάνοι ή Σαρακατσαναίοι, είναι ελληνική νομαδική φυλή που βρίσκεται διασκορπισμένη σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα
- ✓ σήμερα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εγκαταλείψει το νομαδικό βίο και ζουν μόνιμα σε χωριά ή στα μεγάλα αστικά κέντρα
- ✓ έδρα των Σαρακατσάνων θεωρείται κυρίως η ορεινή περιοχή της Πίνδου, όπου κατοίκησαν μετά το 1400 και την κάλυψη του ελλαδικού χώρου από τους Οθωμανούς Τούρκους



- ✓ εκπαιδεύονταν με γνώσεις, που αποκτούσαν από τους μεγαλύτερους, την διάρκεια του καλοκαιριού μέσα από την καθημερινότητα, καθώς και από συζητήσεις και διηγήσεις
- ✓ οι Σαρακατσάνοι φημίζονται για τον ανυπότακτο χαρακτήρα τους, ήταν ψύχραιμοι και αγέρωχοι πολεμιστές, χαρακτηριστικά που απέκτησαν τόσο από τον σκληρό νομαδικό βίο όσο και από την διαβίωσή τους υπό αντίξοες συνθήκες στα βουνά



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Το όνομα Σαρακατσάνος, προέρχεται από τις τούρκικες λέξεις kara και kasan που σημαίνει μαύρος, μαυροντυμένος και φυγός, ανυπότακτος. Ο λόγος για τον οποίο επικράτησε αυτό το όνομα είναι ότι μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Σαρακατσάνοι φορούσαν μαύρα ως ένδειξη πένθους, ενώ έσφαζαν τα λευκά πρόβατα και κρατούσαν μόνο τα μαύρα

Κτήρια

- ❖ γενικά τα κτήρια στους κήπους και στην πλατεία είναι του υπουργείου Πολιτισμού και είναι διατηρητέα
- ❖ το κτήριο διοίκησης χτίστηκε το 1914 και έγιναν μεταγενέστερες αλλαγές από το 1939 μέχρι το 1948
- ❖ η κατοικία του γενικού Διευθυντή χτίστηκε το 1914 και προστέθηκε πτέρυγα για το υπηρετικό προσωπικό μεταγενέστερα το 1920. Το 1973 έγινε προθήκη σε υπνοδωμάτια

- ❖ το εκκοκκιστήριο χτίστηκε το 1936 και περιλαμβάνει αποθήκες βαμβακιού ,κλίβανο, αποθήκες δεματιών και ένα μηχανοστάσιο
- ❖ τα κτήρια στην περιοχή πλάτανος χτίστηκαν το 1919 και από τότε μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σαν σπίτια . Μαζί με αυτά χτίστηκαν κάποιες τσίγκινες παράγκες που κατοικούσαν οι εργαζόμενοι στα χωράφια. Έχουν μείνει 3 τέτοιες παράγκες και βρίσκονται στο Μαλάκι
- ❖ το μηχανουργείο χτίστηκε το 1895 και δέχτηκε διαδοχικές προσθήκες το 1921 ,το 1934 ,το 1950 και το 1952









Τα κυριότερα κτήρια της πλατείας:

- το κτήριο μέσα στο οποίο στεγάζεται ο χορευτικός σύλλογος χτίστηκε το 1915 και παλιότερα αποτελούσε το αστυνομικό τμήμα
- ο ψηλός πύργος που βρίσκεται δίπλα στο συνεδριακό κέντρο χτίστηκε το 1922 και αποτελούσε υδατόπυργο και το χρησιμοποιούσαν ως ψύκτη
- Το συνεδριακό κέντρο χτίστηκε το 1915, αλλά η βόρεια όψη της πτέρυγας προστέθηκε μεταγενέστερα
- το σημερινό ωδείο χτίστηκε το 1922 και αποτελούσε Ριζόμυλο



«Ψηφιακός Εκθεσιακός Χώρος Χριστιανικής Βοιωτίας»



ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ













ΤΕΛΟΣ